

Rwanda Central Africa

Hope and Love International Ministries

# Geloof, Hoop en Liefde



Peter Gatete  
Oprichter / Voorzitter

Nieuwsbrief Oktober 2022

[GeloofHoopEnLiefdeRwanda@Yahoo.com](mailto:GeloofHoopEnLiefdeRwanda@Yahoo.com) [www.GeloofHoopEnLiefdeRwanda.nl](http://www.GeloofHoopEnLiefdeRwanda.nl)

Geliefde Vrienden,

We sturen u de hartelijke groeten en dankbaarheid van al onze vrijwillige medewerkers in Rwanda en Nederland.



Rwanda; Altitude 1500 m Temp. 23°C  
Interesting reading at:  
<http://en.wikipedia.org/wiki/Rwanda>

Er is een tijd voor alles. Er is een tijd van komen en een tijd van teruggaan. Het is ruim 35 jaar geleden dat ik in dit mooie Nederland ben komen wonen, in Enkhuizen. Tot op de dag van vandaag was het een interessante reis met uitdagingen. Maar al met al was het een geweldige ervaring en het heeft me een beter mens gemaakt dan toen ik aankwam. Ik begrijp de dingen nu beter dan voorheen. Ik ontmoette mijn vrouw in Kenia Nairobi. Een jaar later zijn we getrouwd in Enkhuizen en begon ons leven samen. We zijn gezegend met vier prachtige kinderen, twee dames en twee heren. En nu zijn we al gekroond met zeven kleinkinderen

De belangrijkste reden voor deze nieuwsbrief is om onze dank uit te spreken aan jullie allen, die op de een of andere manier deel hebben uitgemaakt van onze tijd in NL. Aan de mensen van Enkhuizen, jong en oud willen we zeggen; dank je wel voor alle liefde en gastvrijheid die jullie ons hebben getoond. Aan de jongeren; het was altijd geweldig en gezellig met jullie te praten. We gaan nu verhuizen naar Rwanda, mijn moederland en we zien er naar uit om daar oud te worden. Kom eens langs en bezoek ons en het werk in Rwanda. Rwanda is zoveel verbeterd sinds 1994. Het is een van de veiligste landen voor toerisme in Afrika en staat open om zaken te doen en is heel schoon geworden.

Het is voor het eerst dat ik in mijn geboorteland Rwanda ga wonen. Door de onrechtvaardigheden in het verleden werden we in **1959** gedwongen ons land te verlaten en als vluchtelingen naar de buurlanden te verhuizen. Dus verhuisden we naar Oeganda en later naar Kenia waar ik mijn vrouw uit NL ontmoette bij [ywam.org](http://ywam.org) **1985**, waar ik als vrijwilliger werkte. In Oeganda en Kenia had ik altijd als vluchteling gewoond. Na een korte tijd in Nederland werd ik als staatsburger aanvaard dankzij de toenmalige ambtenaar Dhr. van Driel. Dit was de eerste keer na meer dan 30 jaar als vluchteling dat ik eindelijk het gevoel kreeg dat ik een land had waar ik voor het eerst in mijn leven bij hoorde. Dank aan Gemeente Enkhuizen en de Nederlandse overheid.

In **1994** zijn we met de hulp van enkele vrienden en mijn vrouw de Stichting Geloof, Hoop en Liefde gestart om de noodlijdende mensen van Rwanda te helpen, vooral de wezen en weduwen. Dankzij jullie, onze sponsors, en jullie hulp, financieel en anderszins konden we dit doen. Ook danken wij de kerken en allen die met ons meeleeften met hun gebed en hulp. Ik kan niet genoeg alle vrijwilligers bedanken die altijd klaar stonden om ons te helpen vooral met de huis-aan-huisinzameling. Dank natuurlijk aan alle donateurs. Veel dank !!!!

Hieronder volgt een omschrijving van alles van wat we in Rwanda hebben kunnen doen om de mensen te helpen dankzij uw hulp:

Onze naaischool heeft 405 jonge mannen en vrouwen kunnen opleiden. 122 van onze gediplomeerden hebben een naaimachine van u ontvangen om voor zichzelf verder te kunnen gaan. Dank aan allen en ook aan [40mm.nl](http://40mm.nl) die de naaischool hebben gesponsord.

De naaischool duurt een jaar en we helpen de cursisten om voor zichzelf te beginnen. Als u kunt helpen? Een naaimachine kost ca. €100.

We zijn zo dankbaar voor uw hulp aan onze projecten.





De 64 kinderen waar we mee zijn begonnen zijn nu allemaal volwassen en Pastor Faustin Munyaneza heeft vooral de leiding genomen. Dank zij uw hulp hebben enkelen zelfs de universiteit gehaald. anderen, de middelbare school of de lagere school. Recent hebben we weer 11 kinderen geholpen om naar school te gaan met dank aan Ilse vanDijk, die sponsors voor hen heeft gevonden. Op dit moment helpen we nog 3 kinderen om naar school te gaan. Dank aan Joran en Manja, Corie en Theo.

We hebben 32 jonge mannen geholpen in ons Motobiketaxi-project. Zodra ze werk en een eigen inkomen hadden, waren ze klaar om te trouwen en een gezin te stichten. Hartelijk dank aan [KOOK-alkmaar.nl](http://KOOK-alkmaar.nl) (2dehands verkoop) die heel veel mogelijk gemaakt heeft. We willen met dit project doorgaan en anderen blijven helpen. Een motorfiets met al wat nodig is om één persoon te helpen kost €1800.

Ook hebben we zes jongeren mogen helpen om een autorijbewijs te halen. We hebben zeven weduwen met geiten geholpen om hun eigen inkomen te genereren. We gaven ook vijf weduwen kapitaal om houtskool te kopen en met winst te verkopen, om zo voor zichzelf een inkomen te krijgen. We hebben vier dames getraind met horeca opleiding. En we hielpen 16 jongeren om voor zichzelf op te starten met het Audio-project om geluid te verzorgen bij concerten en festivals in Rwanda. Helaas is hun laptop kapot. Wie kan hen helpen aan een nieuwe?

In november verhuizen mijn vrouw Marjan en ik naar Rwanda om daar fulltime als vrijwilligers te gaan wonen en werken. We hopen veel meer te bereiken door er persoonlijk fulltime te zijn om arme mensen in Rwanda te helpen. U kunt onze persoonlijke bediening steunen door uw gift te sturen met de vermelding "Rwanda Zending" Markeer andere giften voor projecten volgens de projectnamen zoals; "NaaiSchool", "MotorTaxi's", "AudioProject", etc



Wij maken van deze gelegenheid gebruik om u allen te groeten en wensen u een gezegend einde van het jaar en een voorspoedig nieuwjaar voor 2023. Wij hopen u bij uw bezoek in Rwanda te zien, maar we hopen u in de toekomst ook weer in NL te bezoeken. Nogmaals een hartelijk dank en tot ziens. Peter en Marjan Gatete en onze vrijwilligersteams in NL en in Rwanda namens de mensen die jullie helpen in Rwanda Afrika.

1 Korintiërs 13:13 Zo blijven dan: Geloof, Hoop en Liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de Liefde.

*Vriendelijke groeten en hartelijk bedankt voor uw gebeden en gaven. God zegene u*

Stichting Geloof Hoop En Liefde

Europastraat 55  
7091 XB  
**Dinxperlo**  
WA +31628649318

Stichting Geloof,  
Hoop en Liefde is  
een Algemeen Nut  
Beogende  
Instelling (ANBI).

Stuur Uw donaties sturen naar;  
Stichting Geloof Hoop En Liefde  
ABN/AMRO Bank  
IBAN=  
NL05 ABNA 0492 056 056  
BIC= ABNA NL2A

Wilt u graag meer contact en deze nieuwsbrief ook via Email ontvangen?  
Stuur ons gerust een Email: [GeloofHoopEnLiefdeRwanda@Yahoo.com](mailto:GeloofHoopEnLiefdeRwanda@Yahoo.com)  
Print deze nieuwsbrief ook uit op [www.GeloofHoopEnLiefdeRwanda.nl](http://www.GeloofHoopEnLiefdeRwanda.nl)

Het bestuur van Stichting Geloof Hoop En Liefde (Faith, Hope and Love foundation) zijn;  
Peter Gatete, Daniel Huisman  
and Bobby Chibwezi