

Rwanda
Central Africa



Hope and Love International Ministries

Geloof, Hoop en Liefde

Nieuwsbrief November 2018 GeloofHoopEnLiefdeRwanda@Yahoo.com www.GeloofHoopEnLiefdeRwanda.nl



Peter Gatete

Oprichter / Voorzitter

Geliefde Vrienden,
We sturen u de hartelijke groeten en dankbaarheid van al onze vrijwillige medewerkers in Rwanda en Nederland.



Rwanda; Altitude 1500 m Temp. 23°C
Interesting reading at:
<http://en.wikipedia.org/wiki/Rwanda>



Op de foto boven sta ik met de groep van het Audio verhuur team dat nu zelfondersteunend is.

Ik ben 3 maanden in Rwanda geweest en het was de eerste keer dat ik zo lang in mijn moederland ben geweest sinds ik als kind opgroeide in Uganda als vluchteling. Ik heb nu ook eindelijk mijn geboorte plaats kunnen bezoeken en gezien waar ik vandaan kom.

Twee jaar geleden heb ik 2 herseninfarcten gehad. Toen het geplande moment kwam dat ik naar Rwanda moest, moedigde mijn revalidatie dokter en fysiotherapeut mij aan te gaan want een ander klimaat en omgeving zou goed zijn voor mijn herstel, en inderdaad, ze hadden gelijk, ik voel me veel beter nu.

Ons Taxi motorfiets project loopt stabiel en productief. Onze jongens, (die wij vroeger hielpen om naar school te kunnen gaan) die de motors nu rijden, zijn blijde, verantwoordelijke burgers en ze zien vooruitgang. Sommigen zijn zelfs al getrouwd en kunnen goed voor hun gezin zorgen. Ze hebben mij nadrukkelijk gevraagd u hartelijk te bedanken namens hun. De enige tegenslag in dit project was dat er een motor was gestolen, maar dat kunnen we nu snel verhelpen door voor 60 euro een GPS in elke motorfiets te installeren. Dan kunnen nu we de politie snel inlichten waar een motorfiets is en kunnen we zo ook zelf een overzicht hebben van hoeveel er gewerkt wordt met de motorfietsen. Ik dank stichting KOOK voor hun trouwe steun hiervoor.





Getuigenis van Ingabire Yvette, 15 jaar, (3de van rechts op de foto)

Mij vader is gescheiden van mijn moeder en zij is invalide aan haar linkerhand. Na de echtscheiding werd het leven echt heel moeilijk, arbeidsintensief en ellendig. Mijn moeder begon openlijk met prostitutie. Door God's genade werd ze gered. We zijn nu lid van de kerk van Pastor Faustin en ik doe mee in het jeugd koor.

Toen ik de mensen in de kerk leerde kennen en bevriend werd, kreeg ik hoop om te leven. En de beloofde steun van jullie om naar school te kunnen gaan blijft maar komen, dat is zo fijn ! Mijn moeder verkoopt nu kleine eetbare producten op een krat op straat overal waar ze maar kan. Daarmee kan ze de huur betalen en kunnen we er van eten ondanks dat het zo weinig lijkt. Bid voor ons. Ik ben blij. Ik ben uw vriendin en dochter.

Op de foto boven staat Pastor Faustin en een groot deel van de 12 kinderen van het nieuwe school project. Het gaat heel goed en de kinderen zijn blij. Ze vertellen mij dat door deze liefdadigheid ze kunnen zien dat de mensen die voor hun zorgen ook echt van hun houden. We willen Ilse van Dijk hierbij weer bedanken voor het opstarten van dit project en ook alle sponsors die zij heeft gevonden voor dit project. De kinderen zijn dankbaar maar ook hun ouders en familie (of vrienden, als er geen familie is) die voor hun zorgen. Het sponsorplan om deze kinderen te helpen gaat door tot 2020, maar dan zijn ze nog niet klaar met hun studie. We zullen dan wel weer met een nieuw sponsorplan komen.

Op de foto hiernaast zijn alle studenten van de Naaischool. We moeten nodig meegaan met de tijd en wat professioneler worden met onze school. Daarom willen we nog wat werk doen aan het gebouw en wat gespecialiseerde naaimachines aanschaffen. We willen het mogelijk maken om de studenten ook te leren werken met moderne machines zodat ze beter aan de slag kunnen als ze geslaagd zijn na een jaar. We kunnen intussen ook weer verkopen wat ze maken tijdens hun training en dat brengt wat geld binnen voor de school en de studenten. We hebben 6 verschillende machines nodig en moeten daarbij ook een extra leraar betalen.



Als we €5,000 hebben kunnen we beginnen met deze historische vernieuwing van de school. We zien graag uw hulp tegemoet zoals u altijd al gedaan heeft. Dank u wel!

De Stichting Geloof Hoop En Liefde in Nederland heeft: "Hope and Love International Ministries" opgericht in Rwanda. We helpen weeskinderen, jongelui en weduwen. Zie ons archief en videobeelden op; www.GeloofHoopEnLiefdeRwanda.nl

Het Bestuur van Stichting Geloof Hoop En Liefde; Peter en Marjan Gatete, Frans Nijhof, Paul de Kloe, Daniel Huisman.

1 Korintiërs 13:13 Zo blijven dan: Geloof, Hoop en Liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de Liefde.

Vriendelijke groeten en hartelijk bedankt voor uw gebeden en gaven. God zegene u

Stichting Geloof Hoop En Liefde

Poortland 53
1602 MC
Enkhuizen
+31 228 316646

Stichting Geloof, Hoop en Liefde is per 1 januari 2008 door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Stuur Uw donaties sturen naar;
Stg Geloof Hoop En Liefde
ABN/AMRO Bank
IBAN= NL05 ABNA 0492 056 056
BIC= ABNA NL2A
Of
ING Bank
IBAN= NL12 INGB 000 693 11 33
BIC= INGB NL2A

Wilt U graag meer contact en deze nieuwsbrief ook via Email ontvangen?
Stuur ons gerust een Email; GeloofHoopEnLiefdeRwanda@Yahoo.com
Print deze nieuwsbrief ook uit op www.GeloofHoopEnLiefdeRwanda.nl