

Het gaat goed met onze **3 geadopteerde kinderen**, ze gaan graag naar school en hoeven zich geen zorgen te maken over schoolgeld en uniformen etc. Ze zijn blij en dankbaar voor de liefde van hun twee sponsors. Dank jullie wel voor de giften voor hen, ze zullen geweldige mensen en goede burgers worden.



Pastor Faustin en de 3 kinderen.



Het **MotorTaxi-Project** loopt goed en de mannen zijn heel blij want hun leven is veranderd. Ze zijn dankbaar en bedanken nogmaals een ieder die daaraan heeft bijgedragen. Maar er zijn er nog veel meer jongemannen die wachten op hun eigen MotorTaxi. Help ons als je kan, een motorfiets met alles wat nodig is kost € 1800. Hoeveel jongemannen we kunnen helpen hangt af van hoeveel we ons kunnen veroorloven om te kopen en hangt af van de sponsoring die we kunnen krijgen.

Onze trots en motivatie is echt wel mevr. **Helena** 62 jaar oud. Zie foto hiernaast. Zij was een van onze allereerste leerlingen toen we in 1996 met onze Naaischool begonnen. Ze was toen aids-patiënt en dat is ze tot op de dag van vandaag nog steeds. Ze is zo dapper en is zo bemoedigend geweest voor ons en velen om haar heen. Zij was een van de allereerste die geslaagd was op de naaischool. Ze kreeg toen ook een naaimachine en een klein startkapitaal om voor zichzelf te beginnen. Zo lukte het haar om haar eigen brood te kunnen verdienen. Daarnaast adopteerde ze ook nog twee kinderen die ook met aids waren geboren. Ze kon werken en geld verdienen om de huur te betalen voor het huis, voedsel en medicijnen te kopen om hen in leven te houden en alles wat ze nodig hadden. We hielpen natuurlijk ook af en toe waar nodig. Maar nu wil ze het rustiger aan gaan doen en haar eigen huis hebben om oud in te worden zonder de last om telkens huur te moeten betalen. God zij dank dat ik in Rwanda was en een huis voor haar kon kopen. Een vriendin heeft dat haar geschonken. Moge God haar rijkelijk zegenen voor haar vriendelijke daad en liefde voor de minder bevoorrechte mensen. Er moet nog veel aan dit huis worden gedaan zoals je ziet hiernaast, maar het goede nieuws is dat ze er al in zit en zich al thuis voelt. We moeten ook nog het hek renoveren. Help alsjeblieft als u kan? Dank aan de regering die zonder kosten medicijnen geeft aan Aids-patiënten.



Onze 16 jonge mannen en vrouwen die ons Audioproject leiden kunnen weer aan het werk. Er is weer veel vraag naar Conferenties en zalen te verzorgen van geluidsversterking met al hun luidsprekers, maar hun laptop moet worden vervangen. Wie kan hen helpen? Markeer uw gift als "**Laptop**"



Spannend nieuws: Mijn vrouw Marjan en ik (Peter) zijn van plan om eind dit jaar definitief naar Rwanda te verhuizen om daar fulltime te gaan wonen en werken. De stichting gaat in Nederland natuurlijk gewoon door om fondsen te werven, want zonder U kunnen we de mensen in Rwanda niet helpen. We betalen dan geen huur meer voor ons adres in NL: Poortland Enkhuizen. We gebruiken voorlopig het postadres van ons bestuurslid: Daniel Huisman. Het nieuwe postadres is; Peter Gatete Europastraat 55 7091 XB **Dinxperlo NL** Whatsapp nr. Peter is +31628649318 Namens Stichting Geloof, Hoop en Liefde, wensen we u het beste, Peter Gatete.



1 Korintiërs 13:13 Zo blijven dan: Geloof, Hoop en Liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de Liefde.

Vriendelijke groeten en hartelijk bedankt voor uw gebeden en giften. God zegene u

Stichting Geloof Hoop En Liefde

Poortland 53
1602 MC
Enkhuizen
+31 228 316646

Stichting Geloof, Hoop en Liefde is per 1 januari 2008 door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Stuur Uw donaties sturen naar;
Stg Geloof Hoop En Liefde
ABN/AMRO Bank
IBAN= NL05 ABNA 0492 056 056
BIC= ABNA NL2A
Of
ING Bank
IBAN= NL12 INGB 000 693 11 33
BIC= INGB NL2A

Wilt u graag meer contact en deze nieuwsbrief ook via Email ontvangen?
Stuur ons gerust een Email: GeloofHoopEnLiefdeRwanda@Yahoo.com
Print deze nieuwsbrief ook uit op www.GeloofHoopEnLiefdeRwanda.nl

Het bestuur van Stichting Geloof Hoop En Liefde (Faith, Hope and Love foundation) zijn;
Peter Gatete, Daniel Huisman and Bobby Chibwezi